

HET BELANG VAN KNALKAMP

GROOT ACCIDENT

Het knalkamp begon met een groot accident. De mijnheer die 355 appels en 360 nectarines moest leveren, probeerde met een kar de helling aan de voordeur op te rijden. De lading was zwaar, zo zwaar dat de bakken aan het schuiven gingen en de appels ineens over de oprit rolden. Wij, KKKK25-ers, zagen dat gebeuren en boden eerste hulp bij ongevallen. Slechts 1 appel overleefde het ongeval niet en de kar is terug gemaakt.



Wist je dat

Wist je dat we van elke kleur 2 knalkampgroepen hebben?

Wist je dat we die 'klein paars' en 'groot paars', 'klein geel' en 'groot geel' enz. noemen?

Wist je dat leider P. opmerkte dat dat voor rood anders moet?

Wist je dat hij die groepen 'groot rood', 'klein rood' en 'belachelijk klein rood' noemt?

Wist je dat sommigen wel héél erg grote fan zijn van de Rode Duivels? Big smile & check!



afwas TALENT van de dag

De Boomwhackalacka's zijn onze talenten van de dag. Zij hadden de eer de allereerste grote afwas van het zilveren knalkamp te doen en ze deden dat ronduit schit-te-rend. Op de site kan je hen in filmpjes in actie zien, hier in de krant moeten jullie het voorlopig nog stellen met een paar fotootjes.



GEZOCHT!

Keukenpiet Sandra zoekt het kloppertje dat aan haar sjaltje hing.

De eerlijke vinder staat een superlekkere beloning te wachten in de tent van de keukenpieten.



OPGELET: Sandra wil geen klop, ze wil wel een kloppertje!

LOOMEN (ik loom, jij loomt, wij hebben geloemd): hipper woord voor 'spelen met elastiekjes', activiteit die voor velen heel wat interessanter is dan voetbal kijken. De voorraad is al op, graag met spoed een container leveren.



Geen enkel kamp zal ooit meer voor het nageslacht vastgelegd worden dan het deze: na dag 1 staan er al honderden foto's en tientallen filmpjes op de site, meestal netjes ondergebracht in het juiste album.

Morgen gaan we daar nog eens een serieuze lap op geven, want we gaan proberen een geweldige groepsfoto te maken die helemaal past bij zo'n zilveren jubileum.

Wat hebben we vandaag geleerd?

- 1 Frans gaat wel heel hard op in een voetbalwedstrijd.
- 2 De eerste dag van het kamp maak je best al je kleren goed vuil, dan is dat al gebeurd en heb je vanaf dan geen stijltang of stijladvis meer nodig.
- 3 Jong geleerd is oud gedaan, gitaarspelen is voor De Toeterkes een makkie!
- 4 Budgetvriendelijke oplossingen bedenken, we worden er hier steeds sterker in.

SPORT!

Petra Kvitova (WTA 6) heeft voor de tweede keer het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. In minder dan één uur won ze met 6-3 6-0 cijfers van de Canadese tiener Eugenie Bouchard (WTA 13).

De eerste rit van de Tour de France is geëindigd met een massaspurt. Thuisrijder Mark Cavendish kwam zwaar ten val in deze spurt. De Duitser Marcel Kittel won de rit.

De Rode Duivels blijven onze helden, helaas hebben ze het niet gered. De enige die 'joepie' zei, is Frans, want nu kan het kamp écht beginnen.

JARIG GEWEEST!

5 juli



Lotte Hermans
groep 9 - Triple X

proficiat!

JARIG!

6 juli



Stijn Van Bijlen
groep 13 - Suzy Wan

ook proficiat!

★ ★ ★
o dierbaar knalkamp,
o heilig kamp der kaam'pen
onze Frans en ons hart
zijn U gewijd ★
aanvaard ons werk
en het zweet dat wij hier laten
wees ons doel,
voor altijd zonder spijt



zondag 6 juli 2014



We krijgen opnieuw eerder fris weer met verse buien. De regen valt eerst in het westen van het land. De buien kunnen heviger zijn.